

## Jeg fik syn for sagn

*En søgende skeptiker fandt Gud i Viborg*

Min grønne, forvildede, ugudelige ungdom løb jeg panden mod en mur og begyndte at spekulere på, om det måske var på tide at vende tilbage til min barndoms Gud, som jeg havde forladt. På universitetet, hvor jeg læste tysk, havde jeg mulighed for at følge et kursus i stemmebrug.

En dag, da jeg skulle til en af disse øvelser, lå der en lille stak brochurer i vin-

dueskarmen i trappeopgangen. Et lille, kulørt hæfte med en invitation og et program til »Nordisk studentermøde på bibelsk grund«, udgivet af en eller anden obskur forening ved navn »Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom«.

Det lød jo meget uinteressant. Men hen over forsiden på hæftet stod der med store røde bogstaver – jeg fristes til at sige flammeskrift – ►



► en stærkt foruroligende tekst: »Jesus Kristus lever«.

### Syn for sagn

Noget i mig sagde: »Kom og se!« Jeg var nødt til at finde ud af, om der var hold i den påstand, og det kunne kun ske ved, at jeg tog med på det stævne. Hvis det virkelig var rigtigt, at denne Jesus var en levende realitet, måtte jeg lægge mit liv om og følge ham. Som tænkt, så gjort.

Jeg meldte mig til mødet i Viborg uden at kende en sjæl – ikke engang min egen. Og jeg fik syn for sagn: Je-

sus viste sig ikke alene at være en levende virkelighed, men også at være den Gud, som stadig ville have med mig at gøre og ville bruge mig og velsigne mit liv.

Jeg mindes, at jeg efter ugens oplevelser i forundret salighed kørte ned gennem Jylland på min motorcykel, skrålende af fuld hals: »Han har åbnet perleporten!«, mens kørerne gloede efter mig, og eventuelle forbipasserende må have ment, at det vist rablede for mig.

Sådan må Nathanael i Bibelen have følt det: »Nathanael spurgte: 'Kan noget godt komme fra Nazaret?' Filip sagde til ham: 'Kom og se!« (Johannesevangeliet kapitel 1, vers 46)

Som søgende skeptiker havde han erfaret, at det kan lade sig gøre at møde den levende Gud ved at møde Jesus. Han fulgte invitationen, da der blev sagt: »Kom og se!«

Prøv det!

*Svend Erik Petersen*



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Kirke- og kulturmedarbejder  
Marianne Ravn Olesen,  
Ringkøbing, holder to  
minutters andagt i uge 44

**70 300 150**

**75 82 33 60**



**jesusnet.dk**

Læs mere om Bibelen på:  
**jesusnet.dk/svar/3981**

## Himlen er for børn

(Jesus sagde): »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 1-14*

# Jesus gør barnet til forbillede

Jesus satte barnet i centrum. I vores tid er det ikke overraskende. Det er en selvfølge at have barnets tarv og behov i centrum. Vi lever i en tid, hvor meget skal foregå på barnets præmisser.

På Jesus' tid var det modsat. Dengang bestod barnets værdi i, at det en dag ville blive voksent og kunne klare sig selv.

Jesus sætter ikke blot barnet i centrum, han gør det tilmed til forbillede på at få del i Guds rige. Uden at blive som børn kommer vi slet ikke ind i Guds rige.

Det skyldes ikke, at barnet er fejlfrit. Vi er helt fra fødslen syndere uden egen mulighed for at komme til Gud. Af barnet skal vi lære, at det ikke drejer sig om at arbejde os frem til Gud – med f.eks. tanken eller selvforbedringer – men i tro og tillid at åbne os for Gud.

Foto: micheldenijs/iStock/Getty Images Plus



For sådan er vejen ind i Guds rige: at vi lader Gud handle med os. Det er det afgørende.

Ved at pege på barnet lærer Jesus os vejen til at blive borgere i Guds rige. Men han viser os samtidig noget om ægte storhed. En storhed som ikke består i muskler og magt, men i ydmyghed og i at være et godt eksempel. Guds rige er nemlig den omvendte verden.

*Leif Hankelbjerg Mortensen*

# Vi har brug for rod

*En blomst, der er skilt fra roden, er en død blomst.*

**J**eg var i gang med at plante blomster i nogle krukker. Alle planterne stod i en plastik-urtepotte. Da min datter ville tage en af planterne ud af potten, for at placere den i en krukke med dejlig frisk jord, skete der desværre et lille uheld, og roden knækkede af.

»Mor, den ser stadig fin ud! Den fejler ikke noget!« udbrød hun.

Men planten var og blev skilt fra roden og dermed død. Sådan så det ikke ud. Den strålede stadig lige så fint som de andre planter, der ikke havde lidt samme skæbne.

## Mangel på rod er noget rod

Bibelen taler om, at vi er som planter uden rod. Uden på ser vi fine ud – men virkeligheden er en anden. Vi mangler rod, og det er noget rod!

Konsekvensen af den manglende rod er, at vi er ude af stand til at komme og være i kontakt med Gud. I mødet med ham bliver vi brændt, og som planter uden rod visner vi hurtigt hen. Her hjælper rodbehand-

linger ikke! Vi er og bliver skilt fra roden og kan intet gøre!

## Jesus min nye rod

Den gode nyhed er, at Gud elsker os så meget, at han ikke kunne holde ud at være adskilt fra os. Derfor skabte han en ny rod til os. Det skete, da han sendte sin søn, Jesus. Alle, der ønsker det, kan blive podet ind på Jesus. Når vi bliver døbt, sker denne podning.

Her er der masser af næring at tage til sig, og her genskabes muligheden for kontakt med Gud. Det er også her, vi kan komme med alle vores bekymringer og behov, og han vil tage sig af det. Du får glæde af din nye rod, når du tror på Jesus. Du kan lige nu bede ham komme ind i dit liv.

*Lilian Holm Kofod*

*Fra Jesusnet.dk*

